

Nieuwsbrief Juni 2010

Weer de volgende nieuwsbrief, de tijd gaat snel en het pastorale werk gaat door.

Er worden gesprekken afgerond, maar weer andere mensen melden zich en dat is goed.

In alles mogen wij dankbaar zijn en door bijzondere omstandigheden hebben wij er voor gekozen ons huis opnieuw gastvrij open te zetten en Marjan welkom geheten om haar intrek bij ons te hebben.

Wij hopen en bidden dat dit na een periode van verdriet omdat haar tweeling zus Irene is overleden tot een herstel en nieuwe kracht mag uitwerken zodat ze in de toekomst het werk van haar hart in Afrika weer kan oppakken. (voor verdere informatie: [www.stichtingkaribu.nl](http://www.stichtingkaribu.nl))

---

## Bidden en Danken

Filippenzen4: 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.

Wilt u met ons danken voor:

- \* De zegen die God ons geeft
- \* De inzet van vrijwilligers
- \* Het Woord en de leiding van de Heilige Geest
- \* De vrijheid om te kunnen werken
- \* Het bestuur en de raadgevers

En bidden voor:

- \* Bescherming in de geestelijke strijd
- \* Wijsheid en inzicht
- \* Voldoende middelen om te leven en te werken
- \* Verder herstel voor Marjan
- \* Kracht en moed om door te gaan
- \* Gods stem te verstaan , om Hem te volgen

---

Even voorstellen: "Met de hoed in de hand kom je door het hele land" een gevleugelde uitdrukking uit voorbije tijden. Samen met de hoed lijken die houding en leidraad behoorlijk uit de mode geraakt te zijn. Meer op je eigen kracht ga je dan (onder) zoeken naar het hoe en waarom. Van huis uit R.K. leerde je wel evangeliën, maar niet zo geïnspireerd het Woord kennen en zoeken!

Geboren en getogen in Amsterdam en inmiddels 40 jaar geleden

Twintenaar naar keuze geworden, twee nogal verschillende gebieden

voor mijn zoektocht. In het dagelijkse leven heb ik enige jaren

lesgegeven op een MAVO, daarna ben ik beheerder geworden van het Overijssels Filmarchief en nu 65+!

Over bergen en door dalen en bij tegenwind blijf je doorzoeken. Mede hierdoor kwam ik 25 jaar geleden

tot geloof en werd in de Pinkstergemeente gedoopt. Daarna kon ik merken dat mijn leven waarachtiger

werd, alhoewel ik die "Bijbelse" richting niet altijd als even makkelijk ervoer! Inmiddels 22 jaar geleden

ben ik getrouwd met Wiesje, die als bruidsschat 7 kinderen inbracht. Samen werden we met nog 3

kinderen gezegend. Juist ook door zo'n groot gezin, dat zich nog steeds blijft uitbreiden met schoon-

en kleinkinderen, werd en wordt de Bijbel voor mij steeds belangrijker. Niet alleen als leidraad,

maar steeds vaker als "probleemoplosser". Dat kan je niet altijd zelf ontdekken; hulp was daarbij

zeer welkom. Nog steeds is het vinden van een toepasselijk woord een goede ervaring. Daarom heb

ik voor mijzelf het oude gezegde van " met de hoed in de hand kom je door het hele land",

vervangen door "met de bijbel in de hand kom je door je hele leven".Gevraagd om als voorzitter in

het bestuur van Stichting Ad Fontes te komen, ter ondersteuning van het pastorale werk van Gerrit

en Gerrie, was dan ook eenvoudig met "ja" te beantwoorden.



Theo Prijs

Ter bemoediging:

Psalm 37: 5 “ Wentel Uw weg op de Here vertrouw op Hem en Hij zal het maken.”

Een vrij bekend vers; als de woorden onder elkaar komen te staan geeft het een persoonlijke glans.

1. Wentel > wentelen is zwaar werk
2. uw weg > persoonlijk , niet gedachten of wegen van anderen, maar uw eigen.....
3. op de Here > wie is Hij, de almachtige Schepper, de God en Vader van Abraham, Izaäk en Jacob en van (mij persoonlijk ?)
4. vertrouw > trouw - vertrouwen - geloven zie Hebr.11
5. op Hem > op de Here
6. Hij zal > Zijn beloften zijn Ja en Amen
7. het maken > ja we zijn stuk, maar als Hij het maakt (heel maakt- Heiland = heelmaker zie Filipp. 1: 6)

(Overgenomen van de intervisie inleiding van het CPC = Centrum voor Pastorale Counseling)

.....  
Uitgeleende boeken, dvd's en cd's:

Wanneer u deze nog thuis hebt, zou u er dan aan willen denken om ze bij een van de volgende gesprekken weer mee te nemen? Bij voorbaat hartelijk dank !

Hartelijke groet , Gerrie.

.....  
Van de penningmeester:

Hartelijk dank voor uw getrouwheid in de giften.

Wilt u een overzicht van uw giften of heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

Zie onderaan de pagina mijn gegevens.

Ook in deze periode van financiële crisis wil ik het belangrijke werk van Gerrit en Gerrie van harte bij u aanbevelen.

Met dankbare groet, Jurrie Vazel.

.....  
De vakantieperiode staat weer voor de deur en hierbij willen wij u ook namens het bestuur een goede zomer toewensen,

En ook voor allen die thuis blijven mogen weten:

Waar en in welke omstandigheden we ook zijn,

Gods vrede en Zijn liefde zijn er altijd en overal.

Met een zomerse groet van:

Gerrit en Gerrie Berkhof

Westeinde 394

7671 CP Vriezenveen

\* T. 0546 563 996

\* E. [info@ad-fontes.nl](mailto:info@ad-fontes.nl)

\*Website: [www.ad-fontes.nl](http://www.ad-fontes.nl)