

Nieuwsbrief December 2015

Grote Verwondering ---- Adembenemend

Toen ik gevraagd werd om een informatie avond te geven over Gemeente zijn, ging ik me daarop voorbereiden en dacht, wanneer begon het om Gemeente en kerk te zijn - het samenkomen? In het Nieuwe Testament na de geboorte/sterven/opstanding enz. van Jezus? Nee daarvoor al in de tempeldienst, Salomo-David-Samuël ofdaarvoor al? Mozes in relatie met de Heere en met elkaar, Noach zijn leven en preken, ja ook daarvoor. Ik kwam bij Genesis 3: 8 het eerste Bijbelboek, daar zocht God ons al op. Hij riep de mens, het was naar gewoonte dat Hij bij hen was. Hij wandelde in de hof in de namiddag, voor een ontmoeting met Adam en Eva en ze kenden de stem van de Heere. Het samen zijn was er dus al in het paradijs. De Heere kwam daar waar de mens is om samen met Hem te zijn.

Nu wij niet meer in het paradijs leven, heeft Hij geen afscheid van de mensen genomen, maar is ons nagekomen. Met kerst vieren wij dat en?.....Hij roept ons zoals in Genesis 3. Waar ben je en zoals in Mattheüs 11:8 "Kom bij mij en Ik zal je Mijn vrede geven". Zo ook vandaag nog, roept hij ons doormiddel van de Gemeente/Kerk, het Woord en de Heilige Geest en ook in het pastoraat door de Stichting Ad-Fontes heen,klinkt Zijn roepstem: "mens kom terug naar de Bron van Leven en Vrede". Daar waar de roepstem van de Heere is, daar is de Gemeente, het samen zijn met Hem!

Wilt u met ons danken

- De mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen, te helpen Gods weg en plan van het leven te leren volgen.
- Danken voor de vele jongeren in Nederland die God willen volgen en Hem dienen en eren.
- Voor het bijzondere van onderwijs, beschikking hebben over boeken en muziek.
- De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.
- De ondersteuning van vrijwilligers en donateurs en, en,



Licht van de wereld:

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht.

Bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. En nooit besef ik hoe U leed. De pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij,

... en bidden voor.....

- Bidt u met ons mee dat wij wijsheid en inzicht mogen hebben om dicht bij Gods Woord te mogen blijven.
- Voor bescherming in de geestelijke strijd.
- Kracht en moed om positief door te kunnen gaan.
- Wijsheid voor de bestuursleden en vrijwilligers.

Hartelijk dank en Gods zegen gewenst van
Gerrit en Gerrie

Matteüs 11:28
"Komt naar Mij toe, allen die vermoeid
en belast bent
En ik zal u rust geven"

Pastoraat:

Het pastoraalwerk ging ook in 2015 door, de verschillende gesprekken hebben allemaal een eigen karakter passend bij al de verschillende mensen.

De gevolgen die er zijn ervaren wij als heel bijzonder en als een rijke zegen.

Gods Woord is werkende in mensenlevens wanneer men daar voor openstaat.

Wij zijn dankbaar voor de bemoedigingen die er zijn en de mogelijkheid van het deelnemen aan de werkgroep van het CPC in Garderen. voor info zie: www.pastoralecounseling.org

Het nadenken over de manier van werken en het oog gericht houden op Gods liefde en geduld voor de mensen.

En ook onze eigen grenzen aan te geven. Heel leerzaam en bemoedigend.

Dankbaar zijn wij voor het geduld/trouw en de liefde van de vrijwilligers. Daarbij het bestuur en de donateurs niet te vergeten. Zonder hen zouden wij niet kunnen doen wat er nu gedaan wordt. Het is altijd maar weer vertrouwen omdat het werk in stilte gedaan wordt. En aan allen willen wij zeggen:

"Dank jullie voor het vertrouwen en Gods rijke zegen gewenst!"

Mede namens het bestuur:

Goede feestdagen en een voorspoedig 2016
Gerrit en Gerrie Berkhof.



"HEM KOMT TOE
ALLE LOF EN EER"

Ad Fontes
Psalm 36:10a

Stichting Ad Fontes

Pastorale werkers:
Gerrit & Gerrie Berkhof
Westeinde 394
7671 CP Vriezenveen
T: 0546 563 996
E: info@ad-fontes.nl
Site: www.ad-fontes.nl

Voorzitter:
Theo Prijs
T: 06 216 960 12
E: voorzitter@ad-fontes.nl

Penningmeester:
Jurrie Vazel
T: 06 813 783 60
E: penningmeester@ad-fontes.nl

Bestuursleden:
Ria Goosselink
T: 0546 564630

Gerrit Berkhof
T: 0546 563996

Voor giften of donaties:
Rabobank: NL55RABO0381395790
Stichting Ad Fontes is ANBI-
geregistreerd.
KvK: 06085473393



Deze nieuwsbrief wordt verzorgd en
afgedrukt door:
MOTA, Leerwerktraject
Almelo (0546) 633184



Wenst u de nieuwsbrief niet meer te
ontvangen. Dan kan u dat doorgeven
Per mail bij: info@ad-fontes.nl