

Nieuwsbrief zomer 2017

Afvalgenie...!

Onlangs las ik een artikel uit "Our Daily Bread" waarvan ik vond dat dat zo goed aansloot bij de werkzaamheden van Gerrie en Gerrit met Ad Fontes. Noah Purifoy verdiende de eretitel "afvalgenie" door de kunstwerken die hij vervaardigde uit meer dan 3 ton afval, op straat overgebleven na ernstige opstootjes en plunderingen in Los Angeles. Met deze kunstwerken gaf hij een krachtige boodschap af over de mensen die in de moderne samenleving als afval werden behandeld. In de tijd dat Jezus op aarde was, werden mensen met ziektes en psychische problemen gezien als door God gestrafte zondaren. Deze "zondaren" werden door het volk gemeden en zelfs verbannen. Maar toen Jezus en Zijn discipelen een blindgeboren man ontmoetten (Johannes 9:1-41), zei de Heer dat zijn blindheid niet kwam door zonde, maar een gelegenheid om de kracht van God te zien. Hij sprak: "zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld" vs 55. Nadat de blinde man de instructies van Jezus opgevolgd had, was hij in staat om te zien. Toen vervolgens de argwanende farizeeën hem hierover ondervroegen, antwoordde de eens blinde man tenslotte simpelweg "Eén ding weet ik zeker. Ik was blind maar nu kan ik zien!" vs.25. Jezus is bij verre het grootste "Afval Genie" in onze wereld. Wij zijn allemaal beschadigd door zonde, maar Hij neemt onze gebroken levens op en vormt deze tot Zijn nieuwe creaties.

Theo Prijs, voorzitter

Bidden en danken...

- * De mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen, te helpen om Gods weg en plan van het leven te leren volgen.
- * De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.
(zie: www.pastoralecounseling.org)
- * De ondersteuning van vrijwilligers en donateurs .
en bidden voor.....
- * Bidt u met ons mee dat wij wijsheid en inzicht mogen hebben om dicht bij Gods Woord te mogen blijven.
- * Voor bescherming in de geestelijke strijd.

Hartelijk dank voor uw gebed en steun, Gerrit en Gerrie

In Lucas 4:18-19
zegt Jezus:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.



Ingreth Zandbergen - penningmeester

Hallo allemaal, in de vorige nieuwsbrief werd gevraagd of ik me even wil voorstellen. Ik ben Ingreth Zandbergen Hekman ben getrouwd met Bennie en heb 2 dochters en 2 zoons die allemaal een relatie hebben en het huis uit zijn (alhoewel tijdelijk 1 stel bij ons woont omdat ze met een huis bezig zijn). Ook hebben we 2 kleindochters van 11 en 7 jaar. Samen met Bennie hebben we een juwelierszaak waarin Bennie de goudsmid is en ik de administratie en inkoop verzorg en we samen de klanten bedienen, we mogen ook vaak fijne gesprekken hebben met klanten over wat ze meegemaakt hebben en kunnen zo ook vaak tot steun zijn voor mensen. Toen ik werd gevraagd voor het bestuur in de functie van penningmeester bij de Stichting Ad Fontes, leek me goed om daar bij betrokken te zijn.

En in de functie van penningmeester wil ik dan ook een ieder bedanken voor de getrouwe bijdrage die we maandelijks mogen ontvangen, heel veel dank daarvoor.

Ook namens het bestuur, voor de komende tijd alvast een fijne vakantie periode gewenst.

Groetjes Ingreth.

Persoonlijke groet...

Gerrit en ik kunnen terugkijken op gezegende jaren, het pastoralewerk gaat door en we zien de grootheid die God bewerkt in mensenlevens.

Maar ook de rijkdom die wij als familie hebben is heel bijzonder. Wij mochten samen met de kinderen- klein en achterkleinkinderen op 23 maart de verjaardag van Gerrit vieren. De onderstaande foto spreekt voor zich. Hier zijn we heel dankbaar voor en ons gebed is dan ook, dat Hij allen die door familie banden en door de stichting aan ons verbonden zijn, zullen leven tot ere voor Hem!

Wij wensen u allen een goede gezegende zomerperiode toe, waarin rust, vrede en ontspanning belangrijk zijn, als u thuis blijft of elders. Het belangrijkste is " vindt rust mijn ziel in God alleen"(psalm 62:6-9)

Een warme zomer groet van Gerrit en Gerrie,



Stichting Ad Fontes

Pastorale werkers:

Gerrit & Gerrie Berkhof
Westeinde 394

7671 CP Vriezenveen

T: 0546 563 996

E: info@ad-fontes.nl

Site: www.ad-fontes.nl

Voorzitter:

Theo Prijs

T: 06 216 960 12

E: voorzitter@ad-fontes.nl

Penningmeester:

Ingreth Zandbergen

T: 06 14105854

E: penningmeester@ad-fontes.nl

Secretaris:

Ria Goosselink

T: 0546 564630

Algemeen bestuurslid:

Gerrit Berkhof

T: 0546 563996

Voor giften of donaties:

Rabobank: NL55RABO 0381395 790

Stichting Ad Fontes is ANBI-
geregistreerd.

KvK: 06085473393



Deze nieuwsbrief wordt verzorgd en afgedrukt door MOTA, leerwerktraject, Almelo

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen . Dan kan u dat doorgeven per mail: info@ad-fontes.nl