

## Nieuwsbrief Voorjaar 2011

### Getuigenis

Als geknakt riet, zo voelde ik me eind 1998. Ik kan het me herinneren als de dag van gisteren. Ik was heel diep weg gezakt. Mijn vrouw hoorde van Stichting Ad Fontes. Omdat hier hulp werd geboden op Bijbelse grond – daar was ik immers mee grootgebracht – koos ik er voor om hier een afspraak mee te maken. Het was een

*Het was een duidelijke keuze:*

*alles opgeven of verder gaan met Gods hulp!*

duidelijk keuze: of alles opgeven of verder gaan met Gods hulp.

Ik heb gekozen voor het tweede.

Door middel van gesprekken moest ik leren Gods Woord voor waar en praktisch aan te nemen. Ik wist het wel in theorie, maar ik moest het praktisch leren. Ik moest leren om niet op mijn gevoelens, maar op Gods Woord gericht te zijn. In die gesprekken stond de Bijbel centraal. Op die manier kwam het Woord van God boven mijn gevoel te staan. Angsten en dwangmatige fobieën en depressieve gedachten: ik heb het leren overwinnen. Of eigenlijk leerde ik dat Jezus Overwinnaar was en is.

Langzaam maar zeker kwam er een vernieuwd denken in mij. Hieraan hield ik mij vast en kreeg steeds meer rust en vertrouwen. Ik leerde mijn lasten uit handen te geven. Ik werd bevrijd van banden die er waren. Dit heeft veel gevolgen gehad voor mijzelf, maar ook in mijn huwelijk, gezin, werk en mijn verdere leefomgeving. Hier ben ik heel dankbaar voor.

Nu, in 2011, ga ik nog 1x in de 6 weken ter bemoediging en bijsturing voor een gesprek. God is groot en langs deze weg wil ik Gerrit & Gerrie bemoedigen om door te gaan met dit kostbare werk, wat voor mij en mijn gezin zo veel zegen heeft gegeven. Ik merk nu dat wat God mij leerde, ik dat mag gaan doorgeven aan anderen.

Tot slot wil ik de lezer mee geven: Psalm 121 (zie kolom )

Naam van schrijver is bekend bij de redactie.

### Psalm 121

•••

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

•••

(Herziene Statenvertaling)

## Bidden en danken

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. (Fil. 4:6)

Wilt u met ons danken voor:

- De zegen die God ons geeft
- De inzet van de vrijwilligers
- Het Woord en de leiding van de Heilige Geest

Wilt u met ons bidden voor:

- Bescherming in de geestelijke strijd
- Wijsheid en inzicht
- Voldoende middelen om te leven en te werken
- Gods stem te verstaan, om Hem te volgen
- Het bestuur en de raadgevers
- Rentmeesterschap in de gezinnen

## Wel en wee...

Het positieve van het 'Wel' is dat er een antwoord is. Dat antwoord is de liefde van Jezus. Hij die ons Zijn Woord en de Heilige Geest geeft. Als hulp en troost voor dit leven. Zijn Woord als spiegel te gebruiken onder de leiding van de Heilige Geest is het belangrijkste in het pastoraat. Het 'Wee' daarin is dat we als mensen tot erkenning komen dat we zonder hulp van buitenaf geen kans hebben om op welke manier dan ook tot God te komen. Maar het grote 'Wel' is dat Jezus kwam als Redder en Verlosser. Ten eerste om ons voor eeuwig bij Hem te brengen, maar ook hier in ons aardse bestaan, mogen we leren leven en genieten van Zijn genade en leren vertrouwen op Zijn Woord.

Vanuit deze visie mogen we ons werk blijven doen en God dank: Hij gaat door in de levens van mensen. Daarnaast willen we via deze weg iedereen die op wat voor wijze dan ook meewerkt aan deze bediening hartelijk bedanken. We zijn dankbaar met alle vrijwilligers en donateurs!

Naast de geestelijke zorg merken we dat de problematiek in de gezinnen toeneemt ten aanzien van het rentmeesterschap. Ons verlangen om de mensen ook te helpen in hun financiële situatie en ze daarbij te begeleiden groeit. Wilt u met ons mee bidden voor deze ontwikkeling?

Met een warme zomergroet (alvast)!

Gerrit & Gerrie

## Stichting Ad Fontes

Voor meer informatie:  
[www.ad-fontes.nl](http://www.ad-fontes.nl)

Pastorale werkers:

Gerrit & Gerrie Berkhof

Westeinde 394

7671 CP Vriezenveen

T: 0546 563 996

E: [info@ad-fontes.nl](mailto:info@ad-fontes.nl)

Penningmeester:

Jurrie Vazel

T: 06 53 48 00 35

E: [penningmeester@ad-fontes.nl](mailto:penningmeester@ad-fontes.nl)

Secretaris:

Miriam van de Schaaf

T: 0548 622 393

E: [secretaris@ad-fontes.nl](mailto:secretaris@ad-fontes.nl)

Rabobank: 38.13.95.790

ING: 7868712

KvK: 06085473393

Stichting Ad Fontes is  
ANBI geregistreerd.

