

DÁT MOMENT

Op **dát moment**, zo lezen wij in Lukas 2:36-38 over Anna de profetes. Dat is het moment waarop Maria en Jozef hun kind Jezus in de tempel brengen. En op dát moment komt Anna er bij staan. Het kind Jezus heeft haar nieuwsgierigheid gewekt en met grote verwondering spreekt ze over Hem (Jezus) tegen allen die de verlossing verwachten, Jezus de Verlosser en Redder van en voor de wereld, is geboren en hier voor haar ogen in de tempel is Hij er.

Hoe zou zij, Anna kunnen zwijgen? Verwachten en ontvangen, dat is het grote waar ons hart sneller van klopt. **Hoe zouden wij dan kunnen zwijgen?** De geboorte van Jezus geeft ook voor ons nu in 2018 mogelijkheden van bevrijding, verlossing uit angst, pijn en uitzichtloosheid. Dat is waar wij in het pastoraat en coaching onze verwondering en verwachting op hebben.

Zoals in het verleden veel mensen kwamen voor herstel en levensmoed om verder te gaan en hebben ontvangen. Zo hopen en bidden wij dat het in 2019 ook zo mag zijn. Dat velen nieuwsgierig mogen zijn en zullen komen. **Dát moment** nemen, om te weten en te verwachten dat er vergeving, verlossing en nieuwheid van leven kan en mag ontstaan. Dat is mogelijk alleen door Hem die ging van de kribbe naar het kruis. Door Hem zijn alle dingen mogelijk. Hoe zwijgen in 2019? Onmogelijk! Gerrie.



Persoonlijke getuigenis:

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.

Aangezien ik midden in een moeilijke periode zat gaf mijn vriendin me het adres van Stichting Ad Fontes. Ik was zwanger van ons tweede kindje en ik zat in het rouwproces door het overlijden van mijn moeder. Zelf ben ik nauwelijks met de Bijbel en de kerk opgevoed, daarom vond ik het nog best een grote stap om naar Gerrie te gaan.

Maar al bij de eerste afspraak voelde ik me begrepen en gesteund. We hebben goede gesprekken samen. En ik mocht God leren kennen als mijn Verlosser. Uiteindelijk heb ik in deze periode veel geleerd over leven, sterven en het verwerken van het overlijden van mijn moeder. Inmiddels is gebleken dat onze jongste verstandelijk beperkt en licht spastisch is. Ook daar heeft Gerrie me in bijgestaan. Ze heeft me erop gewezen dat ook onze jongste er zijn mag, met al zijn zorgen. Dankzij God mag ik genieten van de stappen die onze jongste op de wereld zet.

De grote veranderingen die er waren zijn ten eerste dat ik de Bijbel en Jezus als de weg naar God leerde kennen. En ten tweede dat ik mijn man naast God op de eerste plaats moest zetten. Kinderen krijgen is

LUKAS 2

36 Ook Anna was er,
een profetes,
een dochter van
Fanuel, uit de stam
van Assur.
Zij was op hoge
leeftijd gekomen
en had na
haar meisjesjaren
zeven jaar met
haar man geleefd.

37 En ze was een
weduwe van
ongeveer vierentachtig
jaar, die de tempel
niet verliet
en met vasten
en bidden God
dag en nacht
diende.

38 En zij kwam er
op dat **moment**
bij staan
en beled eveneens
de Here.

En ze sprak
over Hem
tot allen die de
verlossing in Jeruzalem
verwachtten.



heel fijn en een goede opvoeding is erg belangrijk, maar zodra de kinderen voor je man gaan dan is dat niet de juiste balans.

Dan voel je alsof je er als moeder alleen voor staat. Toen ik mijn man voor mijn kinderen aandacht gaf, werd mijn huwelijk gered. En merkte ik dat er rust in ons gezin kwam.

Achteraf zie ik dat ik door de moeilijke periode heb geleerd om sterk te worden, want het leven is niet gemakkelijk. Maar als je God toelaat in je leven, kun je zoveel meer dan wanneer je het alleen moet doen.

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:13)



Wilt u met ons bidden en danken voor ...

- * De mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen, te helpen om Gods weg en plan van het leven te leren volgen.
- * De ondersteuning door gebed en/of giften van vrijwilligers en donateurs.
- * De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.
(zie: www.pastoralecounseling.org)
- * Bidt u met ons mee dat wij wijsheid en inzicht mogen hebben om dicht bij Gods Woord te mogen blijven.
- * Voor bescherming in de geestelijke strijd.



Van de bestuurstaafel speciaal voor onze vrienden en donateurs.

Meekijkend over de schouders van Gerrie en Gerrit zie ik twee mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit gebeurt in stilte vanuit Gods liefde en bewogenheid om zo Zijn genade, liefde en helende werking door te geven. Wanneer tijdens vergaderingen verslag wordt gedaan van dit pastorale werk gebeurt dat ook in 'stilte' m.a.w. met de privacy van de cliënten wordt zeer zorgvuldig omgegaan.

Naast de tijd en energie die Gerrie en Gerrit in hun roeping steken (en al werken Gerrie en Gerrit op basis van vrijwilligheid) zijn de kosten die zij moeten maken voor bijscholing, studiemateriaal en gebruik van de auto, best pittig! Wij zijn dan ook heel dankbaar voor 'onze' groep vrienden, bidders en donateurs die onmisbaar zijn om Gerrie en Gerrit zonder zorgen hun belangrijke werk te kunnen laten doen *(voor eenmalige gift of maandelijkse bijdrage, ons bankrekeningnummer staat hiervoor altijd met plezier open)* NL55RABO0381395790 t.a.v. Stichting Ad Fontes Vriezenveen

Dit jaar is weer bijna voorbij en daarom namens het bestuur, wens ik u allen goede feestdagen, een prettig uiteinde en een gezegend 2019.
Theo Prijs, voorzitter



Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen .
Dan kan u dat doorgeven Per mail bij: info@ad-fontes.nl



Pastorale werkers:
Gerrit & Gerrie Berkhof
Westeinde 394
7671 CP Vriezenveen
T: 06 13063000
E: info@ad-fontes.nl
Site: www.ad-fontes.nl

Voorzitter:
Theo Prijs
T: 06 216 960 12
E: voorzitter@ad-fontes.nl
Penningmeester:
Ingreth Zandbergen
T: 06 14105854
E: penningmeester@ad-fontes.nl
Secretaresse:
Ria Goosselink
T: 0546 564630
Algemeen bestuurslid:
Gerrit Berkhof
T: 0546 56399

Voor giften of donaties:
Rabobank:
NL55RABO0381395790
Stichting Ad Fontes is
ANBI-geregistreerd.
KvK: 06085473393

Info CPC, zie
www.pastoralecounseling.org



Deze nieuwsbrief wordt
verzorgd en afgedrukt door MOTA,
leerwerktraject
Almelo (0546) 633184